

**Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μονεμβασιά στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος,
Μάρτιος 2017**



Συνέχεια των περιβαλλοντικών δράσεων με αποδράσεις εκτός του νησιού μας

Οι δύο περιβαλλοντικές ομάδες του σχολείου μας πραγματοποίησαν από τις **9 ως τις 11 Μαρτίου 2017** εκπαιδευτική επίσκεψη **στη Μονεμβασιά**, σε συνεργασία με το **Κ.Π.Ε. Μολάων**. Η αναχώρηση έγινε το βράδυ της Τετάρτης με πλοίο των Μινωικών γραμμών και το πρωί της Πέμπτης ξεκινήσαμε για τον προορισμό μας με ενδιάμεσες στάσεις στον Ισθμό της Κορίνθου, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου. Παρόλο που η μέρα ήταν βροχερή, δεν πτοηθήκαμε και θαυμάσαμε τη μοναδικότητα του αρχαίου θεάτρου έχοντας τη σπάνια ευκαιρία να το δούμε με ελάχιστους επισκέπτες. Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική!





Ακολούθησε περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου και σε σημαντικά ιστορικά κτήρια: την πρώτη Βουλή, το αλληγιδιδακτικό σχολείο, το Κυβερνείο και φυσικά το φρούριο του Παλαμηδίου. Ωστόσο, η βροχή δεν μας επέτρεψε να κατεβούμε τα 999 σκαλοπάτια του.

Την Παρασκευή το πρωί συναντήσαμε τους εκπαιδευτικούς του Κ.Π.Ε. Μολάων οι οποίοι, αφού μας παρουσίασαν τους σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς της πορείας του τόπου στον χρόνο, μας ξενάγησαν στη μοναδική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Μέχρι το μεσημέρι στην Άνω Πόλη, χτισμένη στην κορυφή του βράχου με έντονα τα σημάδια της βυζαντινής περιόδου, της Βενετοκρατίας που ακολούθησε, αλλά και της οθωμανικής κατάκτησης. Εντυπωσιακή η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας με παρεμβάσεις τόσο της ενετικής όσο και της οθωμανικής περιόδου. Και, φυσικά, αυτό που μας μάγεψε ήταν η θέα που σου έκοβε την ανάσα: η Κάτω Πόλη της Μονεμβασιάς χτισμένη στη νοτιοανατολική πλευρά του βράχου και η θάλασσα στα πόδια της να ταξιδεύει το «πέτρινο καράβι».





Το απόγευμα ακολούθησε η περιήγηση στην Κάτω Πόλη, τη μοναδική καστροπολιτεία που κατοικείται μέχρι σήμερα με τα μεσαιωνικά δρομάκια, τις εκκλησίες, τα ενετικά αρχοντικά και, βέβαια, με την επίσκεψη στο σπίτι του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, που γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Μονεμβασιά.



Οι εκπαιδευτικοί του Περιβαλλοντικού Κέντρου με βιωματικές δράσεις-παιγνίδια ομάδων-οδηγούσαν τους μαθητές μας στην ανακάλυψη και κατόπιν στη σύνθεση αυτού του ιστορικού μωσαϊκού που συναντάται στον μοναδικό ιστορικό βράχο της Μονεμβασιάς

Την επόμενη και τελευταία μέρα της εκδρομής μας επισκεφτήκαμε μια άλλη καστροπολιτεία, εκείνη του Μυστρά, με τις βυζαντινές εκκλησίες και τα παλάτια της τελευταίας δυναστείας του Βυζαντίου, των Παλαιολόγων.



Ήταν μια εκδρομή πλούσια σε γνώσεις, εμπειρίες και μαθήματα ζωής που πιστεύουμε ότι θα φανούν πολύτιμα στους μαθητές μας. Οι εκπαιδευτικοί που συνόδευσαν

τους μαθητές ήταν οι συντονίστριες των περιβαλλοντικών ομάδων, κ. Αλίκη Αργύρη και κ. Μαριάννα Δερμιτζάκη μαζί με τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς στα προγράμματα, κ. Αντρούλα Κυριάκου, Πηνελόπη Διαμαντάκου, Μαρία Παγκάλου και Ματίνα Μειδάνη.